

ZOMER
2024



halewijn

Zingeving

|

Religie

|

Spiritualiteit

|

Filosofie

INHOUD

Gedachten als vuurvliegjes Kris Gelaude	3
Gebedskalender 2025	4
De weg naar binnen Dag Hammarskjöld	5
De Kinderbijbel	6
Ik wens je een glimlach paus Franciscus	7
Een gegijzelde monnik Jacques Mourad	8
Misbruik kan niet Patrick Goujon	10

Kris Gelaude

Gedachten als vuurvliegjes

- **Toegankelijke gedichten voor grote en kleine momenten**
- **We verwelkomen de alom gewaardeerde Kris Gelaude in ons fonds**
- **krisgelaude.be**

Vuurvliegjes, een soort lichtgevende kevers, worden vooral zichtbaar in het donker. Hun plotse verschijning is verrassend en doet je stilstaan. Dat wil ook dit boek doen: oplichten en verrassen. Het zijn gedachten, woorden, wensen, impressies en overwegingen die je laten opkijken, omdat ze je raken of omdat je er herkenning in vindt.

Schoonheid en poëzie voegen iets toe aan de alledaagsheid van het leven. Misschien bieden ze wel inspiratie bij een of andere gelegenheid. Of ze zorgen voor een handvol troost.



Kris Gelaude kijkt en luistert naar het leven, naar mensen en hun verhalen om ze in woorden te vatten. Want allemaal kennen we ervaringen die om erkenning vragen, maar waarvoor we moeilijk woorden vinden. Ze zoekt een taal om die te benoemen.

€ 24,95

Uitvoering: paperback

Formaat: 17 x 24 cm

Omvang: 288 blz.

Verschijnt: 1 april 2024

ISBN 9789085287223

NUR 728



9 789085 287223

'Als psycholoog heb ik veel mensen zien dwalen in een wereld die hen sprakeloos maakt. Met het werk van Kris Gelaude heb ik velen kunnen helpen opnieuw te kijken naar de wereld, naar wat hen beweegt of blokkeert.'

Hans Hattink,
Bedrijfspsycholoog

'De taal van Kris Gelaude is voor velen een houvast geworden. Haar spirituele ondertoon is opvallend aards maar doordrongen van schroom en verwondering voor het schone, het leven, het heilige.'

Ides Nicaise,
Prof. Emeritus KU Leuven

*'Gebed is iets wat opkomt
als eenzaamheid in zicht is.
Onaangekondigd contact om de tranen
in dit dal te begrijpen.
De gebruiksaanwijzing
van vertrouwen, rust, vrede.'*

Hans de Booij

Gebedskalender 2025

- De populaire *Gebedskalender* in een nieuw jasje
- Inspiratie en bezinning voor elke dag

Bidden is als op de rem gaan staan.
Een gekozen pauzemoment te midden
van het vele dat er op ons afkomt.
Het smaakt als brood, met zin in meer.
Geen mens bidt ooit alleen.
Al vele jaren is de gebedskalender een
vertrouwde metgezel voor het dagelijks
gebed van velen.
Ook voor 2025 vind je hierin weer een
rijke schat aan inspirerende gebeden.

€ 17,99

Uitvoering: paperback, scheurkalender

Formaat: 12 x 16,5 cm

Omvang: 730 blz.

Verschijnt: 1 september 2024

ISBN 9789085287292

NUR 709



9 789085 287292



Beatrijs Corveleyn en Kees G. Zwart

De weg naar binnen

De spiritualiteit van Dag Hammarskjöld



Dag Hammarskjöld (1905-1961) was een Zweeds diplomaat. Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties verwierf hij vooral bekendheid door zijn grote inzet voor de vrede. Na zijn dood, door een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in

Congo, stootte men op dagboeknotities die een kijk boden op zijn intense innerlijke leven. In 1961 werd aan Hammarskjöld postuum de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Zijn dagboeknotities werden postuum gepubliceerd.

'Dag Hammarskjöld bewees dat spiritualiteit, poëzie en politiek kunnen samengaan. Geheel zijn actie stond ten dienste van het algemeen menselijk belang. Een unieke mens.'

*Herman Van Rompuy,
voormalig voorzitter van de Europese Raad*

Beatrijs Corveleyn en Kees G. Zwart belichten een aantal belangrijke thema's die het denken en leven van Hammarskjöld karakteriseren. Zij putten hierbij uit Hammarskjölds geschriften, vooral uit Merkstenen. Hammarskjölds notities over vrede, natuur, leiderschap, mystiek, roeping en het verlangen naar een zinvol leven blijven brandend actueel.

Beatrijs Corveleyn is zuster claris en heeft een lange ervaring als docent. Als (co)auteur heeft ze verschillende publicaties op haar naam staan. Ze schrijft dit boek vanuit jarenlange omgang met de teksten van Dag Hammarskjöld.

Kees G. Zwart is als theoloog en transitiepastor in de Protestantse Kerk Nederland gevormd door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Het spirituele denken van Hammarskjöld was voor hem een nieuwe ontdekkingstocht.

€ 24,99

Uitvoering: paperback

Formaat: 14 x 21,5 cm

Omvang: 256 blz.

Verschijnt: 1 mei 2024

ISBN 9789085287193

NUR 728



E-BOOK

ISBN 9789085287544

€ 14,99





**Herdruk
van de succesvolle uitgave
Averbodes kinderbijbel,
waarvan meer dan
10.000 EXEMPLAREN
verkocht werden.**

De Kinderbijbel

- **Hij is er weer: de everseller *Averbodes kinderbijbel***
- **Meer dan 10.000 exemplaren verkocht**
- **Aantrekkelijk geprijsd**

Deze Kinderbijbel vertelt 101 bekende Bijbelverhalen aan kinderen.

De verhalen volgen de Bijbelse tekst zo nauwkeurig mogelijk.

Een rijkelijk geïllustreerde editie die kinderen op een aangename manier kennis laat maken met de Bijbel.



€ 19,50

Uitvoering: hardcover

Formaat: 21 x 23 cm

Omvang: 141 blz.

Verschijnt: 8 april 2024

ISBN 9789031731626

NUR 224



9 789031 731626

Paus Franciscus

Ik wens je een glimlach

- Wereldwijd **MEER DAN 40.000** ex verkocht.
- Paus Franciscus komt dit najaar naar België

Op een innemende manier weet paus Franciscus de kracht van de hoop veilig te stellen te midden van een wereld in crisis. Hij schuift de glimlach als een geheim wapen naar voren. Franciscus doet dit niet vanuit een hopeloze naïviteit, maar vanuit een geloof dat de mens tot meer in staat is. Met tal van voorbeelden uit het concrete leven van elke dag toont hij hoezeer verbondenheid een mens gelukkig kan maken. Zijn geloof in de kracht van de jeugd en de wijsheid van de ouderen, toont wegen naar een beloftevolle toekomst.

'Diepzinnig maar helder. Troostvol, maar nimmer zoetsappig of klef. Verheven en toch ook trefzeker: de woorden van Paus Franciscus, die in dit boek de lof van de hoop, de lach en het licht zingt, zijn bladzij na bladzij een lust voor de geest en het hart.'

Christophe Vekeman



€ 19,95

Uitvoering: paperback

Formaat: 13,5 x 20 cm

Omvang: 180 blz.

Verschijnt: 1 juni 2024

ISBN 9789085287261

NUR 728



E-BOOK

ISBN 9789085287537

€ 10,99

Jacques Mourad m.m.v. Amaury Guillem

Een gegijzelde monnik

De vredesstrijd van een gevangene van de jihadisten

- **Heraanbieding van een ijzersterk getuigenis**

In 2015 werd priester Jacques Mourad van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië door jihadisten ontvoerd. Hij zat vier maanden gevangen, net zoals 125 van zijn parochianen.

Abouna Jacques vertelt zijn indrukwekkende verhaal: gruwel, verlatenheid, honger, foltering, fysiek en psychisch geweld. Zijn getuigenis is prangend. Jacques is eerlijk, bekent zijn angsten, zijn innerlijke leegte, maar ook de kracht van het Jezusgebed, de herontdekking van de rozenkrans, langzaam samen gebeden met zijn medegevangene.

Het vroegchristelijke klooster van Mar Elian waarvoor Jacques Mourad verantwoordelijk was, werd zwaar toegetakeld. Zoals een herder zijn kudde niet in de steek laat, is hij begonnen het terug op te bouwen en het leven in Qaryatayn weer mogelijk te maken voor zijn parochianen.

In januari 2023 koos de Syrisch-katholieke Kerk Jacques Mourad als nieuwe aartsbisschop van Homs. De keuze voor deze monnik is een teken van geloof in een gedeelde toekomst voor christenen en moslims in Syrië.





€ 26,95

Uitvoering: paperback

Formaat: 14,5 x 23,5 cm

Omvang: 208 blz.

Beschikbaar

ISBN 9789085287070

NUR 740



E-BOOK

ISBN 9789085287131

€ 15,99

‘Het is nu tien jaar geleden dat het kalifaat werd uitgeroepen in Mosul. Jarenlang werden Irak, Syrie en ook de rest van de wereld meegesleurd in de waanzin. Toch is het verhaal van abouna, ‘vader’ Jacques Mourad nog steeds actueel. Gekidnapt door jihadisten, de waanzin overleefd en ondanks alles blijft Jacques Mourad de priester die pleit voor begrip en verzoening tussen Christenen en moslims. Zijn verhaal en zijn boodschap verdienen zeker in deze tijd nog al onze aandacht.’

Rudi Vranckx

‘Een krachtig relaas van veerkracht en verzoening, een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in menselijke veerkracht en interreligieuze dialoog.’

Khalid Benhaddou

Patrick C. Goujon

Misbruik kan niet

- **Heraanbieding van een ijzersterk getuigenis**

Hij kon zich niet voorstellen hoezeer seksueel misbruik van een kind zijn of haar leven als volwassene kan verwoesten. Zulke misdaden schokten hem, vooral als ze gebeurden door kerkmensen. Maar daar bleef het bij. Tot de dag dat hij zich plotseling herinnerde wat een priester hem als kind had aangedaan. Bijna veertig jaar lang heeft hij het ontkend. Hij dacht door het uit te spreken te kunnen genezen. Maar alles viel in duigen. In de puinhoop van zijn verhaal bleef een knagende vraag terugkomen: 'Hoe heb ik ervoor kunnen kiezen om zelf priester te worden?'



Patrick C. Goujon is hoogleraar geschiedenis van de spiritualiteit aan het Centre Sèvres-Facultés van de jezuïeten te Parijs. Hij is jezuïet en priester.



'Al lezend ga je de lijdensweg van de auteur mee, maar ook zijn zoektocht naar herstel, in therapieën, in gesprekken met vrienden of in zijn aanklacht bij de bisschop. Genezende woorden. Een boek dat niet mag ontbreken in de handen van therapeuten en zovele tochtgenoten.'

Rik Devillé



€ 18,50

Uitvoering: paperback

Formaat: 15 x 21 cm

Omvang: 96 blz.

Beschikbaar

ISBN 9789085287056

NUR 740



9 789085 287056

E-BOOK

ISBN 978-90-8528-712-4

€ 12,99

Bestellijst voorjaar 2024

Boekhandel:

Adres:

E-mail:

Tel:

ISBN	Titel en auteur	Verschijnt	Prijs	Aantal
9789085287223	Gedachten als vuurvliegjes, Kris Gelaude	1 april 2024	€ 24,95
9789085287292	Gebedskalender 2025	1 sept. 2024	€ 17,99
9789085287070	Een gegijzelde monnik, Jacques Mourad	beschikbaar	€ 26,95
9789031731626	De Kinderbijbel	8 april 2024	€ 19,50
9789085287261	Ik wens je een glimlach, paus Franciscus	1 juni 2024	€ 19,95
9789085287193	De weg naar binnen, Dag Hammarskjöld	1 mei 2024	€ 24,99
9789085287056	Misbruik kan niet, Patrick Goujon	beschikbaar	€ 18,50

Stuur de bestellijst naar Uitgeverij Halewijn,
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, België
of per mail naar **bestellingen@halewijn.info**

CONTACT

Uitgeverij Halewijn
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
België
Redactie: uitgeverij@halewijn.info
Pers en promotie: promotie@halewijn.info
www.halewijn.info
 www.facebook.com/uitgeverijhalewijn

Vertegenwoordiging boekhandel België
Elkedag Boeken
info@elkedagboeken.be
+32 (0)3 345 60 40

Vertegenwoordiging boekhandel Nederland
New Book Collective
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
+31 (0)20 226 02 38